



Koloniträdgårdsförening

Intresse- och odlarförening

Grön oas

HISTORIK

Kort kolonihistorik Sverige

Koloniträdgårdsrörelsen kom till Sverige som idé från kontinenten och Danmark kring sekelskiftet. **1895** anlades det första koloniområdet i Malmö och **1904** fick Stockholm sitt första koloniområde. **1906** bildades Föreningen Stockholms koloniträdgårdar av bl.a Anna Lindhagen, även kallad Koloniträdgårdarnas moder.

Historik Uppsala

1907 bildades **Föreningen Uppsala koloniträdgårdar upa**. Det låg där idag Fyrisskolan ligger. 18 maj 1907 invigdes området. Där fanns 112 lotter på mellan 70 och 120 kvadratmeter.

De gamla koloniträdgårdsområdena var viktiga inte bara som fritidssysselsättning utan spelade en viktig roll för kolonisternas försörjning med potatis och andra grönsaker.

Vissa kolonister skaffade sig också extra inkomster genom att sälja grönsaker.

Denna koloniträdgård fanns kvar in på 1940-talet, då marken togs i bruk för att bygga högre folkskola och

praktiska realskolan. De kolonister som fick lämna området kunde få en lott på det nya kolonistugeområdet i Tunaberg.

1920 bildades föreningen Viola vid Österplan. Området startades enligt uppgift av arbetare vid Nymans cykelfabrik. Idag finns endast en liten del kvar av området, men har kvar sin tidstypiska karaktär med de små husen som kallades för "Lusthus".

1941 bildades Tunabergskolonin med 304 stugor.

1984 bildades Husbyborgskolonin med 98 stugor.

Historik och nutid Flora-Linnéa

På hösten 1931 motionerade Tycho Hedén, en lokal politiker i Uppsala, om ett förslag att anlägga ett nytt koloniträdgårdsområde. Motionen bifölls och **1932** bildades Flora koloniträdgårdsförening. Området var 12 875 kvm stort som inkluderade 30 lotter på 300 kvm samt "backen", den gemensamma ytan som gränsar mot Vallbygatan. På lotterna fick stugor uppföras med en storlek mellan 12 och 16 kvm. Staden bidrog med 2 års arrendefrihet för att möjliggöra inhägnaden av området. Arrendeavgiften var 5 öre/kvm.

1942 utökades området med 14 lotter. Sedan skulle det dröja till **1984** innan området utvidgades igen. Denna gång genomgick området en stor förändring. Förutom de 28 nya lotterna, byggdes föreningsgården "Floragården" samt dusch- och toalettbyggnad.

1934 Linnéa koloniförening bildas och låg "rygg i rygg" med koloniföreningen Flora. Linnéa har 31 lotter, varav majoriteten har en storlek på 300 kvm. Ett fåtal är något större.

2000 sker en sammanslagning av koloniföreningarna Flora och Linnéa och **Koloniföreningen Flora Linnéa** bildas och har idag totalt 103 lotter.

Föreningen är en ideell förening där skötseln av områdets allmänna ytor är ett för föreningens medlemmar gemensamt ansvar.

Marken ägs av Uppsala kommun och arrenderas av föreningen. Området är öppet för allmänheten fr o m 1 maj t o m 30 september mellan klockan 08.00 och 20.00.

I Uppsala finns idag också ett flertal områden med odlingslotter. En sådant område saknar stugor.

2020-07-21